

Kære Alle interesserede i projekt GLÆDEN VED AT GIVE...

- Nu er der igen sket mange ting, på denne front;



Ja der er mange måder at bygge "højt" på, se dette høje tårn -det er bare lagt ned...
Jeg glædes altid, når jeg ser nogle, der finder på noget anderledes...

Udvidelsen af skolen nu er gået i gang - - med et budget på 30.000 kr. -penge der primært kommer fra salg af perlekædeværket. Tak til alle, der har gjort denne opstart mulig.

På skolen bliver der nu bygges - et 60 cm højt fundament, stort nok til at der senere kan opføres 4-5 klasseværelser -et lærer rum -et køkken og udvidelse af toiletterne.

Næste skridt i byggeriet blir at vi opføre 2 klasseværelser, -det er der dog ikke økonomi til endnu.

Det giver stadig massere af god mening at arbejde med GLÆDEN VED AT GIVE... herhjemme, også selvom det er den del i Indien, der kan synes at fylde mest.

Jeg bliver ved at fanges af min egen opmærksomhed omkring, hvad det er, der giver den gode følelse af glæde. -Jeg syntes det er interessant at tænke på hvordan der er glædes oplevelser, der holder lang tid, og andre der holder kort.

-Jeg tror, det at søge glæden er en menneskelig naturdrift - måske endda noget helt ubevidst i livet. For mig møder jeg noget særligt, når jeg kan være noget for en anden - dette uforpligtende møde giver mig en særlig glæde, - og netop sådan en forbigående situation, tror jeg er værdifuld for os som menneske, i det så travle samfund vi er del af.

Den Indiske del af nyhedsbrevet vil denne gang komme i en billedbogsform - en opfordring jeg fik, og som jeg syntes giver god mening, da den Indiske del af GLÆDEN VED AT GIVE... projektet, siger så meget mere med billeder.

Et nyt projekt i GLÆDEN VED AT GIVE... er en anden opfordring jeg også har taget op. Det er gavebeviser, som kan bruges, til at give som en gave, i stedet for en blomst eller andet. - Inde i gavebeviset er der gjort plads til at skrive en tekst til modtageren.

Gavebeviset aktiveres ved at indsætte det ønskede beløb på MobilePay til 28150612, med teksten "skoleuniform" eller "skolemad".

- en skoleuniform til en elev koster 120,-kr. - skolemad til en elev en dag koster 2,50 kr - til alle elever koster 500,-kr.

Gavebeviserne og perlekæderne kan i første omgang rekvireres ved at kontakte mig, Jeg arbejder på at lægge ind op på min hjemmeside www.toft-billedkunst.dk - hvor fra de så kan printes ud.

På opfordring har jeg undersøgt muligheden for skatte fradrag for indbetalinger til TellusArt. For at organisationen kan godkendes af SKAT kræves der årlig modtagelse af min. 100 gaver af mindst 200 kr., hvilket vi ikke kan opnå. Så der er ingen skattefradrag for gavebeløb til GLÆDEN VED AT GIVE... - Så her kan kun glæden regnes som bærende drivkraft...

Den 1. maj udbetale vi for 3. gang - 1/2 årlig TALP bonus til lærerne -alle underviserne fik hver 900 kr.

Det at give og glæde - det minder mig om, da jeg som barn havde lavet en "fin" ting, som jeg glædede mig til at give til en af de voksne, jeg holdt af...

Billedbogen

Besøg på TellusArt Academy. - Skolen i Indien.

februar 2019



Her ses TellusArt Academy, som det nu fremstår helt nymalet - stor tak til Rokkedysse Bær, Kirke Værløse - som gennem deres juletræssalg i december, har sponsoreret at hele skolen er blevet malet.

2-6 mand malede 6 klasseværelser, lofter, og verandaen på 4 dage - alt sammen med pensler... - for 2.200 kr.



Vi startede med at få malet alle væggene hvide... men hurtigt kunne vi da godt se at det ikke særligt var holdbart, -så maledede de, en mørkere kant nederste på vægen.



"Før billede"

Sidst det blev malet var i 2013 - men klimaet er hårdt for sådanne bygninger



"Under"



"Efter billede"



Mens der blev malet i klasseværelserne -flyttede undervisningen udenfor -
og så flyttede eleverne bare borde og bænke frem og tilbage...



Skønt at se den kreativitet -selvom det ikke er det, læreren har sagt er kunstopgaven for denne dag...
Disse tre elever har jeg fulgt i mange år -hvor de har været de forsigtige usikre piger..
- tænk de endte med at turde gøre noget, læreren ikke havde givet lov til...



1. og 2. klasse undervises i samme klasselokale - en klasse sidder på gulvet og laver gruppearbejde i projekt "learning activities" - og den anden klasse arbejder oppe ved bordene -samarbejder to og to, med skriveopgaver fra tavlen.



Denne lærer Neelam blev ansat sidste sommer, og da fortalte hun, at hun gennem mange år havde prøvet, men ikke kunne lære at tale engelsk. Det skal siges, hun underviser i engelsk... Ja det er svært for mig at forstå... Men da jeg så kom denne gang -havde hun trænet med Jimmy - den lærer, der også oversætter for mig, og nu kunne vi faktisk godt kommunikere lidt... Jeg håber, hun bliver på skolen, også fordi hun er uddannet lærer. Jeg tror, det har en motiverende effekt, at vi kun kan snakke sammen på engelsk... Ja, jeg har måtte melde pas på at lære Hindi - det passer bare ikke til mig og min tunge...



Igen ting fra Spejdernes Loppemarked i Farum,
Og når læring bliver sjovt, er det lettere for mange - her for 1. og 2. klasse



Her er det UKG - Upper Kinder Garden, læreren Gagan praktiserer meget af hans undervisning ved først at lave lærings aktiviteter, bla. på gulvet, og derefter arbejder eleverne ved bordene med opgaven i bogen... I februar var det Gagan's 4 CTST kursus (Creative Teaching Skill Training). -Det har været spændende at følge ham, og se hvordan han vælger at bruge denne pædagogik i sin undervisning.



Disse 4 drenge, fra 4 kl. - laver alle mulige kreative ting, når de har fri, og tager det med til skolen for at vise det... - Der er specielt en af lærerne, der er super god til at snakke og spørge, til det som de har med.



Også i Nursery - 3-4 år, har de art-class, en gang om ugen, og bla. på deres formåen her, vurderes det, om de er klar til at gå videre til næste klassetrin.
- Det er lidt forskelligt, hvornår børnene starter i skole.



Matematik bliver mere som en leg, når regnestykkerne står på en spillebrik...

Og skulle man have brug for hjælp, er fingrene jo lige ved... - her tæller en hånd ikke 5 - da en finger tæller 3, en for hver led - så det giver 15 på en hånd.... smart ikke.



Arbejdet med målebånd i lærings aktiviteter -giver rum forståelse - på andre måder



Skolens Principle underviser 3. og 5. klasse - Han syntes, det var vanskeligt at se, hvordan han i den klasse, kan bruge en mere kreativ undervisnings form "activity for learning" ..., da han er presset af den afsluttende eksamen. Det førte til, at vi sammen lavede forskellige aktiviteter i det pensum, han syntes var vanskeligt at lære eleverne. Vi arbejdede med at sætte et tidsforløb på, og derved følte han, at han kunne styre aktiviteten bedre.



Eksamens forberedelse -med "learning activity" Hvor de repeterer de svære emner.

Eleverne skrev et spørgsmål og svar på to lapper papir - De blev så fordelt mellem eleverne, -som derefter skulle finde sammen i par - matchende spørgsmål/svar. Eksamen er vigtig, da den er afgørende for, hvilke skoler de kan optages på efter endt skolegang på TellusArt Academy.



Her er jeg på besøg i en Indisk "Harry Potter boghandel" i Delhi, hvor de har alle mulige forskellige bøger, hvis ikke de er at se nede i forretningen, så måske oppe på et af de to lofter -hvor bøger er stablet fra gulv til loft. Min begejstring er for deres mange børne-læsebøger til en billig pris - nogle enkelte helt ned til 80 øre for en bog.

Så denne grotte er blevet et fast stop på vej til Landsbyen.

En af de første gange fandt jeg "De 5 bøgerne" og "Harry Potter bøgerne" på Hindi... det er god motivation for lærerne til højtlesning. -Jeg husker selv, hvordan spændende bøger gjorde det svært at stoppe læsningen.



Nu er højtlesning efter frokost pausen blevet en fast del af dagsprogrammet, - i alle klasser.

Som noget nyt prøver de at indføre, at eleverne kan få låne-bøger med hjem, - det er et meget stort skridt at tage...

- Lærerne i de ældste klasser - arbejdede med at finde bøger, hvor handlingen kan supplerende klassens pensum.



Det synes stadig sjovest at bygge høje tårne med Duplo klodserne,

- vi snakkede om, hvorvidt der kunne laves mere undervisning med dette...

- ex måle eller -dele deres høje tårn i stykker af ex 5, og derved arbejde med division...

Jeg vil prøve at få en kontakt til Lego og høre til, om jeg må besøge dem i deres undervisnings-udviklings afdeling.



Nabo Karens hønsringe kan og bliver brugt til mange ting - og her også til kryds og bolle -som synes lige så sjovt der som her, og en god aktivitet som brug som anerkendelse for godt skole arbejde.



Dette er matematiktimer - på to niveauer...

Den første i 5 klasse hvor de arbejder med division... men her er det vist mest tid for sjov. Så selvom der arbejdes med mere disciplin end i DK, og en eksamen efter 5 klasse der presser dem, - så er der heldigvis også plads til, at de er børn...

De kalder mig så godt som aldrig Pernille, kun "miss" - hvilket er det rigtige i deres kultur.

...Bøgerne...Biblioteket...



Forhistorien om skolens frilæsnings-bøger - et langt og noget sejt træk - men her kort;

- I 2013 Blev der købt biblioteks-bøger hjem fra to forlag - i "100 kvinder giver mønter" projektet
 - siden 2015 er der suppleret med flere bøger -både letlæselige og sværere bøger, stadig fra "100 kvinder gir mønter"
 - I 2015 Fik hver klasse en kasse med bøger.
 - I 2016 Havde vi en workshop, hvor alle elever lavede deres eget bogmærker, så de kunne læse videre i samme bog.
 - I 2017 Blev der afholdt en stor Læseworkshop for hele skolen.
-
- I 2018 Startede lærerne højtlesning når eleverne kom ind efter frokostpausen -og eleverne læste for hinanden.
 - I 2019 Arbejdede vi i en uge i CTST -undervisnings kurset med fokus på læsning. - Og aktivere biblioteks-bøgerne til større gavn for elev aktiviteten. Der blev taget en beslutning om, at eleverne fremover måtte låne én bog med hjem.



Eleverne er glade for højtlesning samt at kunne låne bøger, uden det er en lektie, og Headmaster syntes også, det er en spændende udvikling der sker i hans skole...

MEN det er meget anderledes, end hvad de plejer, og netop her udfordres jeg, - i min egen balance, af -hvad der er min ide , -hvad der er godt for dem, og -hvormeget det er deres behov, set i deres kultur mønster... Og hvilke konsekvenser der vil være ved, at eleverne nu kan låne bøger med hjem... -ja det er det tiden vil vise.



Læsebogs-ugen afsluttede vi med en ceremoni, - hvor en lille og en stor elev lavede en fin bog sammen. Nogle skrev og andre tegnede - og mange af dem var rigtig gode til at hjælpe hinanden.



Bøgerne er færdige, og nu er ideen at deres små bøger skal lægges ned i jorden, hvor læse-træet skal stå .



Hvorefter lærerne planter det "læse-træ", der hele ugen har stået på Headmasters bord ...

(Jeg har lige set nogle billeder dernede fra - i byggeriet på den udvidelse, som de længe har ønsker, kan jeg desværre se, at gravemaskinen har kørt igennem hækken... lige der hvor vi plantede dette "læse-træ"... -Ja -det er nogle gange frustrerende - men jeg kender det, som en del af processen i dette arbejde. Det som jeg tror, de syntes er vigtigt - er det ikke altid -i lige så stor udstrækning eller lige så længe -som jeg troede de syntes)



På vej til skole er disse drenge ved at plante skud fra en busk, der netop er skåret ned...
-det bliver til en tælleleg med de elever, der kommer forbi.



Se lige denne en lille "pige-cafegruppe", der rigtig hygger sig i frokostpausen...,
Og disse to brødre som sidder udenfor på verandaen og deler madpakken - lidt men godt..

Og så er der en masse børn som løber lige ud og leger, - altså ingen mad med i skole.....

Skolens ønske er at kunne tilbyde skolemad...

Jeg tænker, at bare de kunne give mad nogle dage om ugen, ville det være en rigtig godt.

SKOLE-MAD 2,50 kr./elev/dag

Dette GAVEBEVIS "som en gave til andre..."

Beløbet som gives med dette gavekort, vil bidrage til at give skolemad til elever på TellusArt Academy.

TellusArt Academy er en lille skole i det nordlige Indien, hvor 200 børn fra fattige familier, går i skole for 15 kr./mdr.

Mange af eleverne kommer i skole med lidt eller helt uden mad. Det er skolens ønske at kunne tilbyde eleverne et måltid mad.

Et måltid mad for de 200 skolebørn koster 500 kr.

- En lille skole jeg besøgte i et af Delhi's slumområder, fortalte hvordan de ved at give eleverne et måltid mad, havde oplevet at der nu var flere forældre, der sendte deres børn til skolen.

Aktivering af Gavebeviset: Beløbet du ønsker at give, betales på MobilePay 28 15 06 12 med tekst: "SKOLE-MAD"

Dette gavebevis er del af et socialt kunstprojekt:
-Glæden man selv får, når man giver til andre...

af Pernille Toft Lund www.toft-billedkunst.dk mail@toft-billedkunst.dk

GAVEBEVIS...

Med denne tanke udspiring dette nye GLÆDEN VED AT GIVE... projekt.

Tænkt som en gaveide - en værtindegaven, -fødselsdagsgaven, -konfirmationsgaven,
eller alt mulig andet man kan forestille sig.

Jeg længe været interesseret, i at vide hvad en skoleuniform egentlig kostede.

Så denne gang fandt jeg den forretning der sælger uniformer og købte en hel skoleuniform -til en dreng og en pige, som man kan se på billederne - fandt jeg en 8 årig som gerne ville være model ..



Prisen for en hel uniform str. 8 år er 120,- kr.... -hvilket svare til 8 måneders skolepenge....

Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet, men det fik mig da til bedre at forstå, hvorfor mange af elevernes uniformer er i en meget ringe tilstand. Samt at nogle familier ikke har penge til, at alle deres børn kommer i skole...

Dette er et eksempel på det jeg møder, når jeg er dernede - som bare er så anderledes fra herhjemme. -og det vil nok ikke engang hjælpe, at de ikke skulle bruge uniformer - det ser jeg når de har uniformfrie dage...

Dette GAVEBEVIS "som en gave til andre..."

Beløbet som gives med dette gavekort, vil bidrage til at give en eller flere elever på TellusArt Academy en skoleuniform inkl. sko.

TellusArt Academy er en lille skole i det nordlige Indien, hvor 200 børn fra fattige familier, går i skole for 15 kr./mdr.

For nogle familier er udgiften til skoleuniformen så stor at ikke alle deres børn kan få mulighed for at komme i skole.

Derfor -ved at blive givet en uniform, kan flere børn komme i skole.

Prisen for en hel skoleuniform str. 8 år er 120 kr.

Eleverne er meget stolte af deres uniformer, og de bliver kun brugt i skoletiden, så de holder længst muligt -gerne til flere børn.

Aktivering af Gavebeviset: Beløbet du ønsker at give, betales på MobilePay 28150612 med tekst: "SKOLE-UNIFORM"

Dette gavebevis er del af et socialt kunstprojekt:
-Glæden man selv får, når man giver til andre...

af Pernille Toft Lund www.toft-billedkunst.dk mail@toft-billedkunst.dk

SKOLE-UNIFORMER 120 kr

GAVEBEVIS...

Så er der nogle der har lyst til at give en skoleuniform som en gave til en ven, kan dette gavebevis bruges til det. det kan fås ved at kontakte mig.



Naina mødte jeg igen i februar, i nærheden af det marked hvor vi første gang mødtes.

- Der opstod et stort skænderi mellem hende og hendes bror... jeg forstod selvfølgelig ikke hvad der var på fere og spurte til det... -det viste sig at hendes bror, der også sælger perlekæder, mente han havde set mig før hende... - hvilket åbenbart gør, at jeg så er hans kunde...

Men vi fandt ud af det, og jeg fandt 600 perlekæder som jeg købte af Naina.



Der er lavet en ny og lidt mindre folder med historie om kunst projektet, - som nu kan følge alle perlekædeværkerne.

Perlekædeværket kan bla. købes hos mig.

Skulle nogle have lyst til at sælge dem videre -har jeg dem i kasser af 25 stk. / 50 stk.
Betalingen sker på MobilePay til mig



At lære at stave kan stilles op på mange måder... som her - bogstav + bogstav + bogstav = ordet

Denne kvinde er ikke en af lærerne, men "SØSTER"... - Titel forklaring; - det er Ajmers søster.

Ajmer som startede organisationen TellusArt, 10 år siden, og stadig er leder. Han bor i Sverige og er gift med Nisha...

Det er hos "søster" jeg bor, når jeg besøger skolen - -jeg får tilmed lov at have hendes dejlige store soveværelse, - hvor jeg flytter ind med alt mit gods -af materialer mmm..



Dette er hele familien -børnebørn, søn og svigerinde samt "søster" der alle bor sammen.

Dette var så præsentationen af den indiske del af GLÆDEN VED AT GIVE...
Jeg håber i har nyt billedbogen...



- Herhjemme vil jeg fortsætte min undersøgelse og aktivitet,
i hvordan vi som mennesker møder glæden i at give hinanden.

-At vi som mennesker søger glæden er ganske naturligt og super sundt, men hvor søger vi at finde den...

*Det forstyrrer mig, at se kæmpe byggerier skyde op - og se hvad det er, der flytter ind...
- forretninger som Jysk sengetøj, Bauhaus, El-giganten og andre store forretningskæder,
- og de gør det, fordi vi mennesker gerne vil købe mere og mere af den slags...
Det er tankevækkende at vores store affaldsforbrænding i Roskilde brænder døgnet rundt...
- der er så meget som tidligere er købt, som nu skal skaffes af vejen...*

Ja og hvordan det kan være en brik, i de voksende miljøovervejelser ...



En sidste hilsen fra Indien

-stor tak for jeres opbakning og støtte til at arbejde med i videre udvikling af skolen.
-og med et sidste kik på skolen var jeg nu på vej hjem mod vores dejlige Danmark -
som vi sammen må passe vældig godt på - og derigennem alle blive stærke.

Med de ord i denne valgperiode vil jeg ønske - *at vi sammen må give samværet til hinanden -*
Og glædes ved det.

Med kærlige forårs hilsener
Pernille